

**HERSTELD APOSTOLISCHE ZENDINGKERK
in Nederland**

LEZING

**in het kader van de verwereldlijking van vele Nederlandse christenen
oproep tot bezinning en omkeer**

Thema: HET PROFETISCH GETUIGENIS IN ONZE TIJD

**Op woensdag 20 november 2019 in de
Kruiskerk
Venestraat 44
3861 BX Nijkerk**

aanvang 15.00 en 20.00 uur

Titel

'God spreekt tot Nederland en Europa'

'God spreekt tot Nederland en Europa' **Het profetisch getuigenis in onze tijd**

Ter inleiding.

De Bijbel is het onfeilbare Woord van God en enige grondslag voor het geloof (2Tim.3:16,17), waarin centraal het verlossingswerk van Jezus Christus, de Zoon van de levende God, de Verzoener van onze zonden en de enige Weg tot God (Joh.14:6).

De kerk van Christus, is de gemeenschap van allen, zonder onderscheid van tijd of plaats, die naar Zijn inzetting, gedoopt zijn in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

De algemeen aanvaarde symbolen, zoals de Apostolische Geloofsbelijdenis en die van Nicea worden onderschreven. Wij roepen op tot eenheid in Christus, tot de leer van de Bijbel zoals aanwezig in de kerk in de eerste eeuw, en geloven dat de toerusting en inrichting van de gemeente hoort te zijn zoals de Heere Jezus Christus deze geordend heeft en door Zijn apostelen is beschreven in Zijn Woord.

Woord en Geest.

De Bijbel is aan de kerk toevertrouwd als de volkomen, eeuwig geldende Goddelijke openbaring. Het is de onuitputtelijke schatkamer voor onze geestelijke voeding en hoeft geen vervolg of toevoegingen. Een afgesloten en afgemeten geheel; meer hebben wij niet nodig. Wat wij wel nodig hebben is, altijd weer opnieuw, verklaringen van en licht over de verborgenheden van de Bijbel. Dat geeft God o.a. in en door de gave van profetie opdat wij geestelijke versterking en verkwikking zullen ontvangen.

Door het spreken van de Heilige Geest in de gemeente mogen wij ervaren dat enerzijds de Heere inzicht geeft in Zijn verborgenheden, voor zover dit voor ons goed, nodig en nuttig is, anderzijds worden wij door het profetisch Woord gesticht, vermaand en vertroost en geeft het aanwijzingen of laat ons toekomstige dingen weten.

1Kor.14:3 Maar die profeteert, spreekt den mensen stichting, en vermaning en vertroosting. Joh.16:12,13,14 Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelf niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomstige dingen zal Hij u verkondigen. Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen.

Zo getuigt, naast de verkondiging van het Woord, de Geest mee: het tweevoudig getuigen van de kerk (Joh.14:15-26; 15:26,27).

Het profetisch getuigenis in onze tijd.

Volgens Gods wil moet de kerk op elk ogenblik niet alleen rijk zijn aan de vrucht van de Geest, maar ook aan de menigvuldige gaven van de Geest. Apostel Paulus schrijft hierover aan de gemeente in Korinthe: *1Kor.1:6-8 Gelijk de getuigenis van Christus bevestigd is onder u; Alzo dat het u aan gene gave ontbreekt, verwachtende de openbaring van onzen Heere Jezus Christus. Welke God u ook zal bevestigen tot het einde toe, om onstraffelijk te zijn in den dag van onzen Heere Jezus Christus.* Zowel in 1Kor.1:7 als in 1Kor.12:4 wordt voor 'gave' hetzelfde woord gebruikt in de Griekse grondtaal nl. 'charismata'. De gaven van de Geest zoals beschreven in 1Kor.12:7-11 horen dus in de kerk aanwezig te zijn. Over profeteren (gave van profetie) staat *1Kor.13:9,10 Want wij kennen ten dele, en wij profeteren ten dele; Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen ten dele is, te niet gedaan worden.* Wij leven nog in de gebrokenheid van de schepping, het volmaakte is nog niet gekomen: dat betekent dat de gave van profetie er nog hoort te zijn.

In gebeden en prediking wordt men door Gods Geest geholpen om op de juiste wijze tot of over God te spreken. Maar wat is nu precies profeteren? Een profetie bestaat uit gedachten van God die door de Heilige Geest door profeterende personen worden ontvangen. Onder drijving van de Heilige Geest worden gedachten ontvangen die voorheen niet in zijn of haar geest waren. Door de Heilige Geest gedreven worden de gedachten van de Heere hoorbaar uitgesproken, kenbaar gemaakt, om zo de wil van de Heere te horen en te kunnen volbrengen. Profeten en profetessen ontvangen dus hun boodschap niet van mensen of uit hun eigen hart, maar het is God Zelf, Die door hen spreekt. De Heere spreekt hierbij Zelf in de eerste persoon, door hun mond.

Dat kunnen we lezen in *1Kor.12:3* waar staat dat *'niemand kan zeggen, Jezus den Heere te zijn, dan door den Heiligen Geest.'* Wie profeteert fungeert als mond van God en brengt het getuigenis van Christus: *Openb.19:10 'Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie.'*

Christenen die de gave van profetie mogen ontvangen, kunnen slechts mond van de Heere zijn als ze daadwerkelijk daartoe worden gedreven door de Heilige Geest.

Over 'gedreven' of 'drijving' staat het volgende geschreven:

Jer.23:9 Aangaande de profeten. Mijn hart wordt in mijn binnenste gebroken, al mijn beenderen bewegen zich; ik ben als een dronken man, en als een man, voor wie de wijn te machtig wordt; vanwege de Heere, en vanwege de woorden Zijner heiligheid.

Ook apostel Petrus zegt dat profetie nooit is voortgekomen uit menselijk initiatief; mensen die namens God spraken werden daartoe altijd gedreven door de Heilige Geest.

2Pet.1:20,21 Dit moet gij vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitlegging toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.

In de eerste gemeente (vroeg kerk) werd door profeten en profetessen geprofeteerd.

Han.11:27,28 En in dezelfde dagen kwamen enige profeten af van Jeruzalem te Antiochie. En een uit hen, met name Agabus, stond op, en gaf te kennen door den Geest, dat er een grote hongersnood zou wezen over de gehele wereld; dewelke ook gekomen is onder den keizer Claudius.

Han.13:2 En als zij den Heere dienden, en vastten, zeide de Heilige Geest: Zondert Mij af beiden Barnabas en Saulus tot het werk, waartoe Ik hen geroepen heb.

Han.19:6,7 En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij spraken met vreemde talen, en profeteerden. En alle dezen waren omtrent twaalf mannen.

Han.21:9 Deze (Filippus) nu had vier dochters, nog maagden, die profeteerden.

Dit profeteren mocht echter slechts op ordelijke wijze gebeuren lezen we in *1Kor.12* en *14*.

Ook het huidige profeteren is toegestaan in de Erediensten van de gemeente.

Deze Erediensten worden geopend in Gods driemaal heilige Naam waardoor Hij Zelf aanwezig is (*Mat.18:20*).

Toetsen.

Iedere profetie moet worden getoetst. De Bijbel leert: *'dat twee of drie profeten spreken en dat de anderen oordelen (beoordelen)* (zie *1Kor.14:26-40* over de orde in de gemeente).

Een, terecht, veel gestelde vraag is: 'Hoe kan men profetieën op hun waarheid toetsen?'

De profeet Mozes onderkende reeds in zijn tijd deze vraag. Hij zei tot het volk Israël:

Deu.18:21,22: Wanneer gij nu bij uzelf mocht zeggen: Hoe onderkennen wij het woord dat de HERE niet gesproken heeft? Als een profeet spreekt in de naam des HEREN en zijn woord wordt niet vervuld en komt niet uit, dan is dit een woord, dat de HERE niet gesproken heeft; in overmoed heeft de profeet het gesproken, gij zult voor hem niet vrezen. (NBG)

Verder zijn er de volgende toetsen:

- De inhoud van een profetie mag nooit met de Heilige Schrift in tegenspraak zijn; niets mag worden gesproken, wat met de Bijbel en met de uit de Bijbel vastgestelde leer der apostelen in tegenspraak is.
- De levenswandel van de profeet of profetes moet geheel in overeenstemming zijn met het Evangelie van het koninkrijk van God; een profeterend persoon vermijdt om ooit onwaarheid te spreken in het dagelijks leven en weert op deze wijze iedere leugengeest.
- Als profeten en profetessen slechts gedachten aannemen die in drijving zijn ontvangen, is er de zekerheid dat het werkelijk gedachten van God zijn.
- Het onderscheiden, het herkennen van de geest die in de profeet of profetes werkt (1Joh.4:1). Op zich een van de gaven van de Heilige Geest (1Kor.12:7-11).

De Bijbel en ook profetieën bevatten vaak beeldspraak. Beeldspraak is figuurlijke taal: is het uiten van een gedachte of begrip door middel van beelden. Beeldspraak gebruikt men wanneer men iets omschrijft door het te vergelijken met iets anders om het zo duidelijker te maken en dient niet letterlijk genomen te worden. Zegt iemand bijvoorbeeld 'het hart van de stad', dan zal niemand denken dat het hier gaat om een daadwerkelijk, kloppend hart. Iedereen zal begrijpen dat hier het middelpunt van de stad wordt bedoeld.

Enkele voorbeelden van beeldspraak uit het Oude Testament.

In Psa.1 lezen wij in vers 1: *'Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen'* en in vers 3 over en van zo'n man: *'Want hij zal zijn als een boom.'*

In Jes.40:6 *Alle vlees is gras*. Petrus neemt dit beeld van Jesaja over in 1Pet.1:24 *Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord, en zijn bloem is afgevallen.*

In Daniël 4, de droom van Nebukadnézar die door Daniël wordt uitgelegd lezen wij in 4:20 *'de boom, dien gij gezien hebt'* en 4:22 *'dat zijt gij, o koning!'*

Enkele voorbeelden van beeldspraak uit het Nieuwe Testament.

Jezus gebruikt beeldspraak om Zichzelf aan te wijzen in bv. Joh.10:7 *Ik ben de Deur der schapen*. Ook de brieven van het Nieuwe Testament getuigen van dit inzicht. Zo heeft apostel Paulus in 1Kor.10:4 de rots die het oude volk Israël water gaf in de woestijn met de Heere vergeleken: *'want zij dronken uit een geestelijke rots, welke met hen medeging, en die rots was de Christus.'* (NBG)

Beeldspraak staat op veel plaatsen in de Bijbel. Door ze met elkaar te vergelijken en in verband te brengen met de situaties die in de desbetreffende Schriftplaatsen worden beschreven, zult u de verklaring ervan kunnen ontdekken.

Om Gods Woord en de profetieën te begrijpen moeten wij ons laten leiden door de Geest van God Zelf (1Kor.2:10,11).

Er volgen nu enkele profetieën, gesproken tot Nederland én Europa, die betrekking hebben op de huidige tijd maar ook op de nabije toekomst.

God spreekt tot Nederland.

Een profetie uit **1986**; dat is dus 33 jaar geleden. De boodschap van deze profetie zien wij voor onze ogen in vervulling gaan.

De hemel is Mijn troon en de aarde de voetbank Mijner voeten.
Hoort dan, ja hoort, wat Ik Jehova in het heden zal spreken.
Nederland, Nederland, tot u is Mijn Woord.
Nederland, hoe dikwijls heb Ik u niet willen bijeenvergaderen, gelijk een hen haar kuikens, maar gij hebt niet gewild.
Nederland, Nederland, wat is het dat gij u als een Achab hebt gesteld in de rijen van het getal zeshonderd zes en zestig?
Nederland, Nederland, zie dan, ja zie, donkere wolken pakken zich samen boven uw landouwen en het geluid van vele paarden en ruiters wordt reeds vernomen.
Nederland, Nederland, weldra, ja weldra zal het geschrei opklinken uit uwe straten en gij zult in de zee worden geworpen en niet meer gevonden.
Alzo heb Ik Mij geopenbaard door Mijn Geest, de Heilige Geest. Amen, ja amen. 022/1986

**De hemel is Mijn troon en de aarde de voetbank Mijner voeten.
Hoort dan, ja hoort, wat Ik Jehova in het heden zal spreken.
Nederland, Nederland, tot u is Mijn Woord.**

Deze profetie begint met het eerste vers uit Jesaja 66. Dit gehele hoofdstuk gaat over de uiteindelijke, tijdelijke, verwerping van het weerspannige volk Israël. De Heilige Geest vergelijkt Nederland met het oude Israël in die tijd.

Nederland, hoe dikwijls heb Ik u niet willen bijeenvergaderen, gelijk een hen haar kuikens, maar gij hebt niet gewild.

Wat Jezus uitsprak over Jeruzalem, Mat.23:37-39, wordt nu tot Nederland gesproken. In plaats van bescherming te zoeken onder de machtige vleugels van de Heere, het beeld van de goddelijke leiding, bewaring en voorzienigheid (Exo.19:4; Deu.32:10-12; Psa.36:8) gaat Nederland een weg die de Heere niet welgevallig is.

Nederland, Nederland, wat is het dat gij u als een Achab hebt gesteld in de rijen van het getal zeshonderd zes en zestig?

Nederland wordt vergeleken met koning Achab, *1Kon.16:30 En Achab, den zoon van Omri, deed wat kwaad was in de ogen des Heeren, meer dan allen, die voor hem geweest waren. 1Kon.21:25 Doch er was niemand geweest gelijk Achab, die zichzelf verkocht had, om te doen dat kwaad is in de ogen des Heeren, dewijl Izébel, zijn huisvrouw, hem ophitste.*

Achab is het beeld van de in feite antichristelijke Nederlandse staatsmacht.

Antichrist betekent twee dingen: 1. wat tegen Christus is.

2. in plaats van Christus; de tegenhanger van Christus.

Deze antichristelijke staatsmacht, Nederland, heeft zich genesteld in de 'veilige' Europese Unie. Het getal zeshonderd zes en zestig wijst op hen die de macht over Europa in handen hebben. *Openb.13:18 Hier is de wijsheid: die het verstand heeft, rekene het getal van het beest; want het is een getal eens mensen, en zijn getal is zeshonderd zes en zestig.* Zeshonderd zes en zestig is een mensengetal, een getal naar/van de mens, dat is: naar de gewone menselijke wijze van tellen gerekend, zonder enige zinnebeeldige betekenis. Dit getal wijst op het Europees Parlement, dit is de rechtstreeks verkozen volksvertegenwoordiging van de Europese Unie. Het is de enige instelling van de Europese Unie die direct door de burgers wordt gekozen. Samen met de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie heeft het een wetgevende taak binnen de Europese Unie.

Deze Europese Wetgevende Vergadering is het hoogste gezagsorgaan in de Europese Unie en als zodanig de antichristelijke Europese staatsmacht van de nabije toekomst. De Europese Unie (EU) is het belangrijkste samenwerkingsverband in Europa. De deelnemende landen hebben voor deze Unie een aantal organisaties opgericht waaraan zij een deel van hun eigen bevoegdheden hebben overgedragen. Dit zijn onder meer het Europees Parlement, de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europese Hof van Justitie.

Europa zal voor Nederland geen veilig nest zijn want:

Nederland, Nederland, zie dan, ja zie, donkere wolken pakken zich samen boven uw landouwen en het geluid van vele paarden en ruiters wordt reeds vernomen.

De landouwen zijn de velden, weilanden en akkers van het geestelijk levensterrein bezaaid met Gods Woord. *Jes.30:23 Dan zal Hij uw zaad, waarmede gij het land bezaaid hebt, regen geven, en brood van des lands inkomen, en hetzelve zal vet en smoutig zijn; uw vee zal te dien dage in een wijde landouwe weiden.*

Hoeveel sierlijke vruchten des geloofs en der bekering waardig had dit kunnen opbrengen ter ere van God als Nederland Hem was nagevolgd?

Nu wordt daartegenover het geluid gehoord van veel paarden en ruiters, die het beeld vormen van machten die zullen gaan overheersen.

Jes.31:1 Wee dengenen, die in Egypte om hulp aftrekken, en steunen op paarden, en vertrouwen op wagenen, omdat er vele zijn, en op ruiters, omdat die zeer machtig zijn; en zien niet op den Heilige Israëls, en zoeken den Heere niet.

Nederland, Nederland, weldra, ja weldra zal het geschrei opklinken uit uwe straten

Er zal geschrei klinken in de straten van Nederland. Straten zijn in het verband van deze profetie het beeld waar de staatswetten en rechtsverordening worden uitgevaardigd en die worden opgedrongen. Dit veroorzaakt geschrei: geroep, geschreeuw, hulpgeroep, gejammer.

en gij zult in de zee worden geworpen en niet meer gevonden.

Nederland zal in de nabije toekomst zijn eigenlijke zelfstandigheid verliezen. Ons land wordt in de volkeren zee geworpen en niet meer gevonden. Dit betekent dat Nederland volkomen opgaat in de Europese Unie en zijn identiteit volledig kwijt zal zijn.

Nu een profetie tot en over Europa.

Europa, Europa tot u is Mijn Woord, spreek Ik de Heilige.
Want ziet de wateren zullen uitbreken ten verderve.
En de bergen zullen bewogen worden vanuit het binnenste huns ingewands.
Europa, Europa heb Ik niet Mijn banier in het midden van u geplant?
Maar gij hebt het niet geacht vanwege uw ongeloof.
Maar hoor Mijn volk, zijt niet bevreesd, want Ik, de Behoeder Israëls zal u bewaren. Amen.
119/1999

Europa, Europa tot u is Mijn Woord, spreek Ik de Heilige.

Want ziet de wateren zullen uitbreken ten verderve.

Wateren zijn hier het beeld van volkeren (Jes.17:12,13; Openb.14:2; 17:1,15). Uiteindelijk zal dit gigantische antichristelijke rijk uiteenvallen.

Het huidige Europa is een grote macht. Er wonen in Europa meer dan 700 miljoen inwoners waarvan meer dan 500 miljoen in de Europese Unie; het heeft na China en India de grootste bevolking ter wereld. De Europese Unie is het grootste handelsblok ter wereld. Zij is 's werelds grootste exporteur van producten en diensten, en voor meer dan 100 landen ook de grootste importeur.

In eigen kracht probeert de mens Europa één te maken. In de Bijbel (Dan.2:40-43) staat dat ijzer zich niet vermengt met modderig leem. Zoals ijzer en modderig leem zich niet vermengen en geen samenhangend geheel vormen, zo zijn de landen in de Europese Unie: het is een verdeeld rijk (zie in deze dagen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk).

Jezus leert: *Mat.12:25 Een ieder koninkrijk, dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest; en een iedere stad, of huis, dat tegen zichzelf verdeeld is, zal niet bestaan.*

Er zal aan het einde van deze bedeling een grote verdeeldheid in het antichristelijk geworden Europa ontstaan. De volkeren zullen verwickeld raken in een grote onderlinge strijd die uiteindelijk 'ten verderve' leidt: dit is een totale ondergang, verwoesting, vernietiging. Deze vreselijke toestand gaat vooraf aan het rijk der heerlijkheid.

En de bergen zullen bewogen worden vanuit het binnenste huns ingewands.

Bergen zijn machten in kerk en staat. Zo wordt het Babylonische rijk een 'berg' genoemd in *Jer.51:25 Ziet, Ik wil aan u, gij verdervende berg! spreekt de Heere, gij, die de ganse aarde verderft, en Ik zal Mijn hand tegen u uitstrekken, en u van de steenrotsen afwentelen, en zal u stellen tot een berg des brands.*

De bergen die bewogen zullen worden zijn hier het beeld van machten in kerk en staat die inwendig, van binnenuit, bewogen zullen worden; hevig heen en weer geschud.

Europa, Europa heb Ik niet Mijn banier in het midden van u geplant?

Een banier is een vaandel; veldteken van een legerkorps; een herkenningsteken waar zich strijders onder scharen; een verzamelplaats.

Éxo.17:15 En Mozes bouwde een altaar; en hij noemde deszelfs naam: De Heere is mijn Banier!

Hoo.2:4 Hij voert mij in het wijnhuis, en de liefde is Zijn banier over mij.

Jes.11:10 Want het zal geschieden ten zelve dage, dat de heidenen naar den Wortel van Isai, Die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen, en Zijn rust zal heerlijk zijn.

De Banier wijst op Hem, Die Liefde is, de Heere, wijst op Jezus Christus, Zijn grote verlossingswerk aan het kruishout op Golgotha.

Joh.3:16,17 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe. Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.

De Banier is geplant, zodat men wist dat men zich daar rondom moest verzamelen, in het geloof Hem navolgen en aannemen wat Hij wil schenken.

Maar gij hebt het niet geacht vanwege uw ongeloof.

Niet achten is geringschatten, niet om bekommeren, niet op letten.

Ongeloof is het niet geloven. Vanwege het ongeloof en het niet achten breken de wateren uit ten verderve en zullen de machten in kerk en staat van binnenuit bewogen worden.

Maar hoor Mijn volk, zijt niet bevreesd, want Ik, de Behoeder Israëls zal u

bewaren. Amen. Hier klinkt het troostwoord van God tot hen die zich onder Zijn Banier scharen: wees niet bang! God waakt, houdt de wacht, beschermt en behoedt Zijn volk voor gevaren; Hij zorgt voor Zijn volk.

De tweede profetie, van vandaag, tot en over Europa.

Ik, de Heilige, de Waarachtige.
Mijn Ogen doorlopen de ganse aarde.
Europa, Europa, het Woord is tegen u.
Ik zal u maken als een puinhoop.
Ik zal u ten schande zetten onder de bevolking dezer aarde.
Zo heb Ik Mij geopenbaard in deze heilige stonde.
Amen is Mijn Woord Amen. Amen.

05/2018

Ik, de Heilige, de Waarachtige. Mijn Ogen doorlopen de ganse aarde.

Weer spreekt de Heere, als de Heilige maar ook als de Waarachtige.

Europa, Europa, het Woord is tegen u. Ik zal u maken als een puinhoop.

Een puinhoop ontstaat door afbraak en/of verwoesting. God spreekt dat Hij de antichristelijke machten in kerk en staat als een puinhoop zal maken. *1Kon.9:8 Dit huis zal tot puinhopen worden; ieder, die eraan voorbijgaat, zal zich ontzetten en fluiten, en zeggen: waarom heeft de Heere alzo aan dit land en aan dit huis gedaan? (NBG)*

Ik zal u ten schande zetten onder de bevolking dezer aarde.

Europa een puinhoop en tot mikpunt van spot.

De Heere zal Europa tot schande zetten onder de bevolking van deze aarde.

Vanwege de verachting en het ongeloof zal de Heere Europa niet sparen, de wegen die zij gaan, in eigen kracht, los van God, zullen leiden tot hun val.

Hoe komt deze val tot stand? Dit is de uitwerking van het volgen van de kwade weg, het gevolg van het verlaten van God. Een volk dat zijn God buitenspel zet, zet uiteindelijk zichzelf buitenspel. Als God wordt vergeten, roept men zelf de oordelen over zich af. De Heere doet de mens de onvermijdelijke gevolgen ondervinden van het eigen handelen.

Doel: oproep tot bezinning en omkeer.

De liefde van de Heere dringt ons deze profetieën in de openbaarheid te brengen, opdat ze in Nederland bekend zullen worden.

Wij oordelen niet, wij getuigen slechts. *Mat.7:1 Oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld wordt.*

Het moet duidelijk zijn dat, als we spreken over waarschuwingen tot Nederland en Europa, wij allen, zoals wij hier zitten, ook hiertoe behoren. Het gaat ons allemaal aan.

Dat wat Europa te wachten staat, staat ook Nederland, de Nederlanders, te wachten.

Begrijpen wij de ernst en zijn wij ons bewust van onze verantwoordelijkheid?

De Schrift leert: *Joë.1:3 Vertelt uw kinderen daarvan, en laat het uw kinderen hun kinderen vertellen, en derzelve kinderen aan een ander geslacht.*

De Heere waarschuwt met ernstige Woorden op indringende wijze. Maar zéker ook een oproep en aanwijzing van de weg die leidt tot uitredding.

Door alle eeuwen heen, heeft de barmhartige God bij elke aankondiging van straf en oordeel ook een weg aangewezen ter ontkomen daaraan. Wij zagen dit reeds in de dagen van Noach en Lot.

Onderzoekt de Schriften; onderzoek wat Christus schenkt én van ons vraagt. Merkt op en onderzoek de dingen die rondom u gebeuren. Wij leven toch in de laatste tijd voor de persoonlijke wederkomst van Jezus Christus. Dit wordt herkend aan het in vervulling gaan van de in de Bijbel (o.a. Mat.24, Mar.13, 2Tim.3) genoemde tekenen van de tijd: oorlogen, hongersnoden, natuurrampen, de mensen zullen gericht zijn op eigenbelang, liefhebbers van/voor zichzelf.

Hoop.

Het is altijd de hoop van de gelovigen in de kerk van Jezus Christus geweest om opgenomen te worden en de Bruidegom Jezus Christus tegemoet te gaan in de lucht om eeuwig de Zijne te zijn en Zijn komst is zeer aanstaande. Dan zullen zij die waardig bevonden worden ingaan tot de bruiloft van het Lam: *Openb. 19:9 En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods.* Spoedig daarna zal dan het rijk van heerlijkheid aanvangen op de aarde. Deze tegenwoordige toestand is dus niet een blijvende, maar zal wijken wanneer het rijk der hemelen in openbare heerlijkheid verschijnt.

Wat een hoop, wat een toekomst.

Het is duidelijk dat daarom de verkondiging binnen en buiten de gemeente in het teken staat van de oproep: Bekeert u, bereidt u: Jezus komt.

Ik dank u voor uw aandacht.

Nijkerk, 20 november 2019.

Namens de HAZK in Nederland,
J.L.M. Straetemans, apostel.

De tekst van deze lezing is te downloaden via de site: www.lezing.org

Literatuur

De Bijbel

Albrecht, L. 'Abhandlungen über die Kirche' – Verlag dr. R.F. Edel, vijfde druk 1982

Bemmel, H.M. van, 'De herbouw van de Tempel' – De Kandelaar, 2004
Acht visioenen van Zacharia als episodien uit de kerkgeschiedenis

Berkhof, A.W. 'De steen roept uit de muur' – De Kandelaar, 2004
Een verklaring van het boek Habakuk voor de christen van vandaag en morgen

Korff, A.J., Hoofdzaken uit de leer der Herst. Apost. Zendingkerk - z.j.

Korff, A.J., De Oude Paden – Herst. Apost. Zendingkerk - 1949

Rijnders, H.F., diverse publicaties

Schwartz, F.W., Het Boek voor onze Tijd – De Kandelaar, vijfde druk 2005

Sitwell, F., Het Godsplan – Van Velzen, Ned. vertaling, tweede druk 1895

Thiersch, Prof. dr. H.W.J., Inbegriff der Christlichen Lehre –
Verlag dr. R.F. Edel, vierde druk 1980

Voorbeelden van beeldspraak en hun verklaring op basis van de Heilige Schrift

Bergen en heuvels

De grote mogendheden en de kleinere (Dan.2). Het Koninkrijk van Christus is de grote berg: 'de steen (...) werd tot een grote berg, die de gehele aarde vulde' (2:35b). (Zie verder: Jes.40:3,4; 41:15; Jer.51:25; Hab.3:6).

Wateren

'De wateren die gij zag, (...) zijn natiën en menigten en volken en talen' (Openb.17:15; zie ook Jes.17:12,13; Openb.17:1; 14:2).

De volledige verklaring van de bijbelse beeldspraak vindt u in:
Het Boek voor onze Tijd - de Kandelaar, vijfde druk 2005 - 943 blz. € 30,75

Hersteld Apostolische Zendingkerk in Nederland
centraal adres: Wilhelminastraat 21, 2011 VJ Haarlem
023 – 5 28 55 61

DE HERSTELD APOSTOLISCHE ZENDINGKERK GELOOFT:

- 1.** dat de Bijbel de enige grondslag is voor het geloof.
- 2.** dat de Heer Jezus Christus het Hoofd van de kerk is, die Hij wil besturen door de Heilige Geest, en in wier midden Hij wil spreken door het woord der profetie.
- 3.** dat zij van Godswege de opdracht heeft, om gelijk Elia en Johannes de Doper Israël opriepen tot de wet en de getuigenis, de christenheid op te roepen tot de leer der heilige Schrift, de Bijbel, zoals deze in de eerste eeuw van de kerk door apostelen, profeten, evangelisten en herders/leraars, die door de Heer geroepen waren, werd onderwezen.
- 4.** dat alle mensen zalig kunnen worden.
- 5.** dat de Heer Jezus spoedig persoonlijk zal wederkomen en dat Zijn komst voorafgegaan zal worden door de opstanding uit de doden en de verheerlijking van de levend overblijvenden, die daartoe waardig zullen bevonden worden.

De erediensten worden op zondag gehouden te:

Amersfoort	Banckertstraat 3	10 en 17 uur informatie 033 – 4 75 12 46
Amsterdam	Burg. Röellstraat 199	10:30 en 17 uur informatie 023 – 5 24 69 20
Arnhem	Uitzichtkerk, Zaslaan 22	10 en 17 uur informatie 026 – 3 64 15 84
Enkhuizen	Zuiderhavendijk 25	10:30 en 17 uur informatie 0228 – 31 46 12
's-Gravenhage	Willemstraat 69	10 en 2 ^e en laatste 17 uur informatie 070 – 4 27 75 30
Groningen	Geulstraat 14	10 uur informatie 0598 – 45 16 60
Haarlem	Wilhelminastraat 21	10 en 17 uur informatie 023 – 5 28 55 61
Utrecht	Herenweg 7	10 en 17 uur informatie 030 – 2 30 07 44
Wageningen	Churchillweg 138 hoek Kolkakkerweg	10 en 16.30 uur informatie 0318 – 63 41 85
Zierikzee	Lutherse kerk Gat van West-Noord-Westen	twee zondagen per maand informatie 070 – 4 27 75 30